

Välkommen till Simonstorp!

Drivkraften i Simonstorp EF och Intresseföreningen Simonstorparna hälsar Er välkomna till Simonstorp. Denna information har gjorts för att Ni ska känna Er hemmastadda här, genom att Ni kan få kunskaper om vissa praktiska förhållanden, samt om de föreningar och organisationer som verkar i Simonstorps socken.

Denna typ av information tenderar till att behöva uppdateras eftersom vårt samhälle inte står still. Därför är vår hemsida den bästa källan till information, där hittar Ni förutom den senaste versionen av denna folder även aktuell information, nyheter, information om aktiviteter och fördjupad information om det som står i denna folder.

Om Ni saknar något, har frågor eller synpunkter ang. innehållet vill vi gärna att Ni gärna kontaktar någon i styrelsen för Drivkraften, kontaktuppgifter finns på hemsidan, eller genom att skicka epost till oss på adressen drivkraften@simonstorp.net.

www.simonstorp.net

Innehållsförteckning:

Kartor	2
Simonstorpskarta, samhället	2
Motionsspåret och Simonstorps närmaste omgivningar.	2
Gårdar	3
Simonstorps historia	4
Att bo i Simonstorp	7
Naturen	7
Återkommande trivselarrangemang	8
Så här fungerar det i Simonstorp	9
Ägande	9
Skogen - Ett par ordningsfrågor	9
Vatten och avlopp	9
Sopor	9
El	9
Kommunikationer	10
Tele/datakommunikation	10
Post och Tidningsutdelning	11
Barnomsorg ch skola	11
Lekplatser	11
Anslagstavlor	11
Livsmedel, varubussar	11
Seniorverksamhet	11
Organisationer och föreningar:	12

Kartor



Simonstorpskarta, samhället

Motionsspåret och Simonstorps närmaste omgivningar.

Motionsspårets längd är ca 4,3 km, plus sträckan till och från spåret. Det går på Skrovsjövägen från Brandkärmuseum till vändplanen vid vägens slut. Resten av spåret går på stigar, vilka har bearbetats så att man t.o.m. kan ta sig fram med barnvagn.

Stigar till motionsspåret:

- Mellan Dalstugevägen 5C och 7B.
- Mellan Dalstugevägen 13 och 15.
- Vid Dalstugevägen 19C.
- Vid f.d. Pensionärshemmet, Dalstugevägen 23.
- Vid Skrovsjövägen 5 och vid Skrovsjövägen 13.
- Väster om Rodgavägen 24.
- Vid Stora Skogsgården, samt bortom Bolängen.

Spåret underhålls genom Intresseföreningen Simon-



storparnas försorg, men skador förorsakade av skogsbruket ska åtgärdas av Holmen Skog AB.

Motionsspåret är till för personer till fots eller på skidor. Moped-, snöscoter- och motorcykelåkning och liknande är inte tillåten. Ridning är tillåtet, men ryttarna är ansvariga för att hålla rent efter hästarna, samt för att åtgärda det slitage som orsakas av hästarna.

När det är tillräckligt med snö för att kunna göra skidspår ska prioritet ges för skidåkning.

Man kan ta sig till och från motionsspåret vid ett antal punkter. Se också kartan över samhället.

På vissa stigar till spåret ser det ut som om man går över tomtmark, men så är inte fallet.

Tänk dock på att det inte är alla tomter som man får passera fritt över. Fråga Ortsborna om Du är osäker om var Du får gå.

Gårdar

En schematisk bild över gårdar runt Simonstorp.



Simonstorps historia

En summering sammanställd av Simonstorps Hembygdsgrupp

Första gången namnet Simonstorp nämns är 1329 i ett brev, men man vet inte säkert att det är vårt Simonstorp. Som i de flesta fall när man försöker få fram uppgifter från gamla byar, så träffar man först på gårdsnamn. Här i Simonstorp nämns redan 1381 Myckelmossa eller Möclamosa. Det var i samband med ett jordbyte mellan Olof Ingevaldsson och Ingevast i Anunna. I 1543 års jordebok är Myckelmossa skrivet som kronogods och Måns brukade jorden. Det är skrivet att han hade "god åker, passlig äng, gott fiskevatten, utrymme och mullbete samt timmerskog och vedbrand, varemot ollonskog saknades".

I samma bok nämns också Erik i Rodga, Ingemund i Ålgöl och Håkan i Brevik samt August i Yddetorp.

I 1600 års jordebok finns ytterliggare några namn och gårdar, Måns i Simonstorp, Anders i Tummetorp, Anders i Espedal, Per i Ålgöl, Jöns i Mjälån och Håkan i Tegnertorp samt krono-torparen Per i Köpshult.

De som brukade gårdarna i skogen ägde i de flesta fall aldrig marken. Det var först kronan och sedan de stora jordbruksgårdarna i Kvillinge, t.ex. Malmö gård, Björnsnäs med flera, samt även köpmän och borgare i städerna som ägde våra skogsgårdar. Med tiden har det mesta av skogen och gårdarna ägts av olika bruk. Det var Stavsjö bruk och Stens bruk på 1600- och 1700-talet. Därefter ägdes socknens skog mest av Finspongs Styckebruk, som omkring 1850 började köpa upp våra skogar.

Från 1918 har det till stor del varit Fiskeby Fabriks AB som har varit ägare till skogen. Från 1986 tillhör nu det mesta av skogen Holmens Bruk AB, sedermera MoDo AB och Holmen Skog AB.

Från början var det de gamla järnbruken som behövde mycket skogsmark för att få bränsle till sin tillverkning. Vi vet att både Stavsjö och Finspong bl.a. tillverkade kanoner. Det blev sedan mindre efterfrågan på krigsmaterial, och tekniken gick framåt, och då började istället papperstillverkningen.

Därför blev det Fiskeby och Holmen, som köpte skogen.

På 1600-talet blev våra största gårdar säterier. Det var Myckelmossa 1662, Rodga 1681 och Tegnertorp 1704.

Simonstorp tillhörde från början Kvillinge socken. Samtidigt som vår kyrka byggdes 1649 blev Simonstorp egen socken. Simonstorp var sedan egen kommun fram till 1952, då vi kom att tillhöra Kvillinge kommun, och vid den stora kommunsammanslagningen 1973 kom vi till Norrköpings storkommun.

Kyrkan invigdes den 23 eller 26 maj, 1650. Det var drottning Kristina som den 17/2 1640 gav befolkningen lov att bygga en kyrka. Det tog 9 år efter det att det kungliga brevet skrevs tills att man började med kyrkbygget.

Kyrkan kallades Petters kapell efter kyrkoherden i Kvillinge Petrus Petri Franc. Man använde även namnet Kristinas kapell. 1653 fick vi vår första egna präst, Nicolaus Duvaerus. Tidigare var det prästen i Kvillinge som kom till Simonstorp var tredje söndag och vid storhelgerna.

Prästen Nicolaus Duvaerus, eller Dufva, bodde först i Össby i Kvillinge. 1674 byttes Össby ut mot Yddetorp i Simonstorp. Yddetorp var sedan prästboställe fram till 1922, då den nya prästgården i samhället byggdes. Det lär ha varit den legendariske Kalle Fjårding (Karl Karlsson), som lade stenfoten till den nya prästgården.

Nio år efter kyrkans invigning inköptes på avbetalning en kyrkklocka, vilken upphängdes i en klockstapel på berget utanför kyrkan. Denna klockstapel brann ner på mitten av 1700-talet. En ny klockstapel byggdes ca 10 år senare, men placerades nu ihop med kyrkan, och där finns den ännu kvar.

1697 var den s.k. Rodgakerkan färdig. Det var Peter Hellweg på Rodga, som i väveriet sysselsatte så mycket folk att kyrkan måste utökas. 1698 skänkte Hellweg också predikstolen till kyrkan. 1743 inköptes den lilla kyrkklockan.

Rodga

På order av Gustav III anlade Peter Hellweg år 1677 ett bul-danväveri vid Rodga. Väveriet hade som mest ett 30-tal vävstolar och gav uppehälle åt ca 500 hushåll i Simonstorp och de närliggande socknarna. Buldanväveriet eller som vi säger, segelduksväveriet, upphörde omkring 1855.

Vad vi oftast förknippar med Rodga förutom väveriet är härskarinnan fru Graver, från omkring 1760 till sin död 1819.

Hon kom som guvernant åt Jacob Gravers barn. Denne var änkeman och det blev snart giftermål. Efter Jacobs död gifte hon om sig med Häradshövdingen Brandt. De sista 16 åren av sitt liv var hon ensam härskare på Rodga säteri.

Hon hade enligt sägnen god hjälp av kusken Söderström, som stod i nära kontakt med den onde eller "phule". Söderström hade därför mycket hjälp av den sist-nämnde.

Det finns många historier om fru Graver och kusken Söderström, som med hjälp av den phule klarade av det mesta, (t.ex. färden på tre hjul hem, alltid fyra hästar, och berättelsen om hemfärden från kyrkan m.fl.). I Hembygdsgruppens böcker "Simonstorp i våra hjärtan" finns en hel del berättelser om Rodga.

Simonstorps Gästgiveri

En Franc Krusebjörn fick tillstånd till gästgiveri 1639, och till en krog 1682. Denne Krusebjörn ägde bl.a. Ålgöl, Djupsund, Lilla Brevik, Lubebo och Espedal. Den förste gästgivaren som vi har namn på är Erik Andersson.

Det var det gamla huset vid nuvarande Jägarbo som användes till gästgiveri. Huset är från 1600-1700-talet och är nu, tillsammans med Fridhem intill f.d. Pensionärshemmet, byns äldsta hus. Gästgiveriet upphörde 1918.

Det var ca 10-12 vuxna som arbetade på gästgiveriets gård. Den var på 45 tunnland åker och där fanns kor, sex hästar, 2 oxar, höns, får m.m. Läs mer i Simonstorp i våra hjärtan del 2.

Skolan

Skolan kom till Simonstorp 1844. Den första var i Sockenstugan bredvid kyrkan. Av Sockenstugan finns nu bara lite rester av grunden. 1885 flyttades byns skola till prästgården Yddetorp. 1925 invigdes den nuvarande skolan i samhället.

I början av 1900-talet fanns det ytterligare 3 skolor i socknen, Breviks skola fram till 1940, Rodga skola fram till 1948 och Tegnetorps' skola fram till 1938. Läs mer i Simonstorp i våra hjärtan del 1 och 3.

Järnvägen.

Med början i juli 1863-talet byggdes järnvägen mellan Katrineholm och Norrköping. Det var som mest ca 3300 man som arbetade med järnvägsbyggandet. Det fanns rallare, basar och ingenjörer inhysta i varje hus. Stationshuset byggdes 1865, och låg på östra sidan om spåret. Den 3 juli 1866 öppnades banan för trafik.

Kort därefter öppnade den gamle gästgivaren Wettergren en restaurang bredvid stationshuset.

I slutet av 1950-talet påbörjades ombyggnad av bandelen Åby - Katrineholm till dubbelspår, varvid Simonstorps stinsstation, som tidigare hade varit en strategiskt viktig tågmötesstation, nu blev en obemannad trafikplats.

Postverket drog in posten på stationen och ersatte denna med lantbrevbäring 31 mars 1965.

Dubbelspåret togs i bruk i december 1964, och 1965 revs den gamla stationen. Den ersattes med en liten stationsbyggnad på västra sidan, som fungerade som väntsal. Även denna byggnad är sedan några år rivna.

På den gamla järnvägsstationen fanns, förutom vanlig väntsal, en mindre väntsal för dem som reste med första eller andraklass. I den norra delen av huset bodde pumparens familj. Pumparen pumpade vatten till ångloken från källan i kärret. Källan finns fortfarande kvar.

I stationshuset fanns även postlokal. Där fick byborna hämta sin post och sköta sina post-ärenden. Hit kom också posten med tågen, för att sedan köras vidare till socknens gårdar och till t.ex. Rejmyre. Den första tiden kördes posten med häst. Det tog ca 4 timmar till Rejmyre och sedan skulle postiljonen tillbaka på samma dag. Läs mer i Simonstorp i våra hjärtan del 2.

Vad vet vi mer om det äldre Simonstorp?

Det har flottats mycket virke på våra sjöar, framförallt på Fläten och Svängbågen. Mellan dessa sjöar, vid Vik, fanns en rälsbana, där virket forslades på vagnar. Efter tippningen i Svängbågen drogs virket över till sågen på andra sidan, och efter den sågens nedläggning, till sågen i Näkna.

I Fläten fanns det också en mindre ångbåt, som drog virkesbuntarna och även transporterade folk. En söndag gick båten på en stor sten utanför Rövarholmen, när folk skulle till kyrkan. Stenen kallas efter denna händelse för kyrkstenen.

Det var inte bara timmer och annan ved som kördes med häst på de olika sjöarna under vintrarna, till sågverk, till stationen samt till de stora gårdarna på Malmölandet, utan det var även mängder av kol som kördes till järnvägsstationen.

Kolkörarna kom i konvojer från Rejmyreskogarna och stannade till vid Rödkärr och tömde deras vattenkälla, som låg på andra sidan vägen. Hästarna var många och drack mycket vatten, så att Edit fick hämta vatten till gården tidigt på morgonen innan kolkörarna kom.

Kolet kördes sedan till det stora kolhuset vid järnvägen mot Sme'ns hage. Där kunde man köra upp vagnar och slädfordon på en körbro och tippa kolet. Ibland fanns det tomma järnvägsvagnar inne på stationen och då kunde kolet tippas direkt i vagnarna.

Kolhuset försvann någon gång efter andra världskriget.

Här fanns också linbanan som gick till Rejmyre. Det var glasbrukets ägare som byggde linbanan, när han inte fick någon järnväg från Simonstorp till Rejmyre. Den togs i bruk 1895.

Från Simonstorp fraktades sand och annat material med linbanan, som kom hit på järnvägen och som skulle användas vid glas-tillverkningen. Från Rejmyre fraktades sedan det färdiga glaset och annat gods till det stora järnvägsmagasinet, som låg där nu Östgöta Lantmäns magasin är beläget. Det ursprungliga järnvägsmaga-

gasinet förstördes genom brand.

Linbanan upphörde 1926, i samband med att Rejmyre Glasbruk lades ner. Den revs 1930, men vissa lämnin-
gar finns kvar att beskåda.

Det har också varit stora bränder häromkring. En stor skogsbrand härjade 1826 hela skogen mellan Fläten
och Svängbågen och upp mot Skogsby.

Vi har haft två dansbanor i samhället innan Skogsvallen byggdes. Den ena fanns i skogen ovan-för vårt s.k.
Pensionärshem och den andra fanns i Sme'ns hage. I Sme'ns hage fanns förstås byns smedja, och smeden
Widegren bodde i huset intill, som nu heter Granbo.

Det fanns en telegrafstation, som förestods av Gunborg och Sander Larsson, i huset Odensborg, Dalstugevä-
gen 34.

I Marielund, Stybbvägen 4, fanns Hildas kafé. Om man ägde några tioöringar kunde man på 20 30 talet gå
dit och både få kaffe och goda kakor.

Det har också funnits hantverkare, t.ex. smed och skomakare.

I byn har funnits två affärer:

Byns första affär fanns i nuvarande fastigheten Björkliden, Kolvägen 4. Huset uppfördes 1900 av handlaren
Johan Fredrik Kempe. År 1918 övertogs affären av den nybildade Simonstorps Handels-förening, som blev
Konsum 1926. Konsumaffären upphörde i mitten av 1960-talet.

Den andra var Privataffären i Björkbacken (Dalstugevägen 26), byggt 1901. Där öppnades en lanthandel 1926
av Sten-Olof Schmidt. År 1945 övertogs affären av familjen Nils Pettersson, som på 1960-talet sålde den, och
efter ännu ett ägarebyte upphörde affären 1972.

Många föreningar har funnits, och de flesta finns fort-farande kvar. En av de äldsta är IOGT-Logen
Trettondags-stjärnan, som bildades i vår kyrka på trettondagen 1905. De första åren hade föreningen sina
möten i en lokal vid Sikar. Omkring 1910 var det nya logehuset färdigt och det finns fort-farande kvar, men
har om- och tillbyggt en del under åren.

Simonstorps Idrottsförening startades 1931. I början var det inte så mycket fotboll, utan mest allmän idrott.

Se separat information angående föreningarnas verksamhet.

En viktig del av aktiviteterna i Simonstorp har varit de offentliga danserna. I början av 1900-talet anordnades
det danser på den gamla järnvägsbron, något söder om nuvarande bro, men också på Gästgivaregårdens loge.
Vintertid kunde det bli en svängom i stugorna runt Simonstorp.

Den första dansbanan tillkom 1917-18, och låg ett hundratal meter från Smedjan i Sme'ns hage.

I mitten av 1920-talet flyttades festplatsen upp till skogen ovanför Fridhem (f.d. Pensionärshemmet). Det
fanns planer på ett Folkets Hus, men dessa realiserades aldrig. När Simonstorps IF bildats 1931 fick de ta över
dansarrangemangen, och då idrottsföreningen anlade Skogsvallen flyttades dansbanan dit 1932. I slutet av
1950-talet inleddes satsningen på torsdagsdanser, och då man efter ett par år började engagera de populäraste
orkestrarna och artisterna steg besökantalet kraftigt. Publikrekordet 3688 besökare är från 1975, då Flamin-
gokvintetten spelade dansmusiken.

På grund av de allt högre gagerna, ihop med alltmer skadegörelse av den yngre publiken, upphörde tors-
dagsdanserna 1985. Sedan dess har danserna arrangerats på söndagskvällar, med en mognare, men fåtalig-
are, publik.

Att bo i Simonstorp

Vi är ca 400 personer (380 st enl. SCB 2006-12-31) som bor permanent i Simonstorp, men vi vill gärna bli fler.

De bosättningsmöjligheter som finns för dem som vill flytta hit är t.ex.

Hyra lägenhet i hyreshuset, f.d. Pensionärshemmet. Kontakta Ivan Svensson Fastighets AB, 011-108740

Köpa tomt för att bygga i egen regi. Kontakta Norrköpings Kommun, Fastighetsavdelningen
Fastigheter som är till salu: Se Mäklarföretagens annonser och hemsidor.

Hyra fritidsboende: Se tidningarnas annonser.

Naturen

Simonstorp är beläget i en dramatisk och vacker Kolmårdsnatur. Vi har ett 50-tal sjöar som helt eller delvis ligger inom sockengränsen, och terrängen inbjuder till härliga naturupplevelser året runt.

På sommaren kan den som vill motionera på olika ställen i markerna, till fors eller på cykel, men vill man göra det lite mer organiserat finns det ett ca 4,3 km långt spår genom skogen väster om tätorten, och på Skrovsjövägen. Detta spår fungerar förstås även utmärkt för skidåkning, om snötillgången är tillräcklig. Se karta.

Vintertid åker vi skidor i maskinpreparerade skidspår som utgår från Tjalvestugan vid sjön Svängbågen, eller på skogsvägar och stigar. Svängbågen är också en av Mellansveriges populäraste sjöar för långfärdsskridsko, eftersom den tidigt erbjuder säker is, och genom sin form och belägenhet ger lång åksträcka med bra vindskydd.

Vid Friluftsanläggningen Sörsjön finns också fina möjligheter att åka i välpreparerade skidspår och upplogad skridskobana.



Då sjöarna är isfria njuter vi gärna av fiske, kanotpaddling, rodd, båturer och bad.

Iordningställda badplatser, med regelbunden provtagning på vattenkvaliteten, finns vid Bolen vid Simonstorps tätort, samt vid Sörsjön. Sedan är det förstås fritt fram att hitta sin egen "playa" vid någon av alla de andra sjöarna. De viktigaste sjöarna är Bolen, Fläten, Svängbågen, Sörsjön och Norrsjön.

Kolmårdens djupa skogar inbjuder till bär- och svampplockning, och det är inte svårt att hitta eget "smultronställe", i dubbel bemärkelse.

Jakt på skogens konung, älgen, samt annat villebråd, såsom vildsvin, hjort, rådjur och hare är förbehållet dem som har jakträtt och vapenlicens, men om du strövar i våra skogar kan du få syn på dessa djur, samt t.ex. bäver, lodjur, orre, trana, tjäder etc.

Genom Simonstorps och Rodga Fiskevårdsföreningar kan man köpa fiskekort till en stor del av sjöarna. Vi fångar bl.a. röding, öring, gös, ål, gädda och abborre. Klicka på resp. föreningsnamn på www.simonstorp.net så hittar Du uppgifter om var Du kan köpa fiskekort. Föreningarna kan även låna ut båtar!



Återkommande trivselarrangemang

En viktig del för att göra det trivsamt att bo i Simonstorp är det ordnas arrangemang för inne-vånarna. Detta görs i de olika föreningarnas, organisationernas och privat regi.

Valborg

Valborgsmässofirande sker den 30 april intill sjön Bolen, där Rodgavägen börjar. Brasan växer successivt fram. Från den 1 april genom att innevånarna får kasta ris, grenar och liknande. OBS! Brasan är ingen soptipp. Endast rent, brännbart träavfall får kastas där.

Midsommar

Midsommarfirande sker på midsommaraftonen, på församlingshemmets gräsmatta.

Adress: Dalstugevägen 1.

På morgonen samlas man för att plocka blommor och löv och klär sedan midsommarstången. Ett gäng åker ut i skogen och hugger småbjörkar och ekkvistar för dekoreringen av majstången och festplatsen. På eftermiddagen reses midsommarstången, och dans runt stången samt lekar tar vid. Lotterier är anordnade, där vinsterna delvis har skänkts av ortsborna. Man förtär sedan vad man haft med sig i sin fikakorg, varefter de som lyckas vinna på lotterierna får hämta sina vinster. Som avslutning brukar barnen få glass.



Julgransplundring

Julgransplundring anordnas i anslutning till tjugonde dag Knut i församlingshemmet.

Hemvändardag

Hemvändardag anordnas sedan något tiotal år av Simonstorps Kyrka och Hembygdsgruppen. Den äger rum någon vecka in i augusti. 2005 bjöds de in som har gått i Simonstorps skola, "Kyrkskolan", från dess start 1925 till ca 1950. Hemvändardagen är förstas till även för dem som nu bor i Simons-torp. Man kan återknyta kontakten med utflyttade Simonstorp-pare, eller, för dem som har flyttat hit på senare år, få en massa kunskaper om det förflutna.



Byfester

På privat initiativ brukar det ibland ordnas någon typ av byfest. Under en hel del år var det regelbundet återkommande, men de senaste åren har det glesnat ut mellan festerna. Vi hoppas att det kan bli lite oftare igen.

Företag med naturupplevelser och evenemang

Vi har flera företag i Simonstorp som erbjuder naturupplevelser under mer organiserade former:

Simonstorp IF, Skogsvallen i Simonstorp: Anläggningen kan hyras av föreningar och privatpersoner. Exempel på evenemang: Träningsläger för fotboll, skolavslutningar med dans (på dansbanan), bröllops- och födelsedagsfester på dansbanan eller i klubblokalen.

Sikargården: Kurser, läger, konferenser. Sommartid: Vandrarhem, kanotuthyrning, café

Skogsgården i Simonstorp: Lägergård för KFUM i Norrköping, vilken också hyrs ut till föreningar, skolklasser och privatpersoner. Bad och fiske i sjön Bolen. Kanotuthyrning.

Tjalvegården: Friluftsanläggning som drivs av GoIF Tjalve. Hyrs ut till föreningar, skolklasser och privatpersoner. Bad och fiske i sjön Svängbågen. Café och bastubad vintertid, då det är säsong för skid- och skridskoåkning.

Sörsjöns Fritidsanläggning: Camping och stuguthyrning året runt. Bad, skid- och skridskoåkning.

Så här fungerar det i Simonstorp

Ägande

Den största delen av markerna i Simonstorps socken ägs av Holmen Skog AB. De har under det senaste decenniet sålt många av torpen och gårdarna som de ägde, och i en del fall har de nya ägarna även fått köpa skogsmark.

Skogen - Ett par ordningsfrågor

I markerna gäller Allemansrätten. Allemansrätten kan sammanfattas i orden **Inte störa – inte förstöra**. Det betyder att man t.ex. får vistas i markerna där det inte är inhägnader och inte på gårdsmark. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och svampar som inte är fridlysta, men det är inte tillåtet att bryta grenar, kapa ner träd eller gräva upp mossor, buskar, träd eller ris.

Nedskräpning är inte tillåtet!

Är Du osäker på vad som gäller gå in på <http://www.naturvardsverket.se/allemanratten>

För dem som vill elda med ved kan det vara värt att kontakta Holmen Skog. I samband med avverkningar, gallringar och vindfällan kan det finnas möjlighet att få köpa virke.

Hund- och kattägare ombeds hålla reda på sina djur så att de inte förorenar på andras tomter, på vägar eller stigar. Speciellt viktigt är det att djuren inte förorenar vid Skolan, Badplatsen och Lekplatsen där barnen vistas. Ha med en lämplig påse för uppsamling när Du rastar hunden.

Vatten och avlopp

I Simonstorps tätort har de flesta fastigheterna kommunalt vatten och avlopp. Det är Norrköpings Kommun som äger och sköter nätet. För ett antal år sedan byggdes såväl nytt avloppsreningsverk, beläget i närheten av Q-Star, som ett nytt färskvattensystem. Vattenverket, vilket också byggdes om för några år sedan, ligger vid Skrovsjövägen, men vattnet tas ur ett antal brunnar i norra delen av samhället och i närheten av Skrovsjön. I och med att resurserna har förbättrats brukar vi nu för tiden inte drabbas av bevattningsförbud på somrarna, vilket var vanligt tidigare.

En del fastigheter i tätorten, och alla utanför, har egen vattenförsörjning.

Sopor

Eftersom Norrköpings Kommun tillämpar källsortering har vi som boende i hela Simonstorp regler för detta att rätta oss efter. Detaljer om detta fås av kommunen. I korthet går det till så här:

Man delar upp soporna i komposterbart och brännbart. Det komposterbara ska endera kastas i bruna kärl, som hämtas av sopbilen samtidigt som hushållssoporna, eller placeras i härför avsett kärl hos resp. fastighetsinnehavare. Övriga hushållssopor slängs i de gröna behållarna. Hämtning av dessa sker i kommunal regi varannan vecka. För närvarande sker detta på onsdagar, men ändring kan förstås ske. Entreprenör är IL Recykling.

Vid f.d. järnvägsstationen har funnits en återvinningsstation för tidningar och emballage (papper, kartong, hård plast, glas och metall). Återvinningsstationen har tyvärr stängts i juni 2007, så om man vill fortsätta att bidra till återvinningen hänvisas man till andra återvinningsstationer, t.ex. i Åby eller vid de affärscentra som finns vid Norrköpings norra utfart. OBS! Att lämna tidningar och emballage till återvinning är frivilligt. Som alternativ kan man t.ex. lämna i den gröna behållaren för brännbart hushållsavfall.

Övrigt avfall kan hämtas genom s.k. grovsopsinsamling, (kontakta kommunens entreprenör när Du har t.ex. möbler som ska hämtas, eller ska transporteras till Returpunkten intill Hymo i Åby. Detta gäller även trädgårdsavfall, men ris, grenar, gamla julgranar och virke får också slängas på valborgsmässobrasan vid Bolen. Latrininsamling och tömning av slamtankar sker enligt speciellt schema.

EI

Större delen av socknen har Vattenfall, område Öst, som nätleverantör. Sedan kan man ha någon annan leverantör, enligt eget val, för el-leveranserna.

Det stora Rikskabelnätet går tvärs igenom Simonstorp, strax norr om tätorten. Det är 2 st 400 kV-ledningar. Tyvärr har vi inte så mycket direkt nytta av dessa kablar, t.ex. i form av lägre el-kostnad, utan Simonstorp matas med ström från ett ställverk bortåt Rejmyre, till ett ställverk beläget utefter Rodgavägen, bortom Brahus. Det finns också alternativa inmatningspunkter, för att minska riskerna för strömavbrott.

Simonstorpsnätet är uppdelat i 3 sektioner: tätorten, syd och nord. Antalet strömavbrott i tätorten minskade kraftigt då man gjorde det nya systemet för kanske 10 år sedan, och eftersom nu även ledningssystemet utanför tätorten bytts till isolerad kabel, i stället för oisolerade ledningar, och kraftledningsgatorna har breddats väsentligt, är situationen förbättrad också där.

I slutet av 2006 byttes hela ledningssystemet och ditributiönscentralerna inom tätorten, så risken för ströma-

vbrott har nu ytterligare reducerats.

Eftersom det trots allt finns väldigt många träd i närheten av ledningarna ska man som Simons-torpare i alla fall vara preparerad för att klara strömavbrott, d.v.s. ha tillgång till ficklampa (inkl. laddade batterier), ljus och tändstickor, som ska förvaras på ett vettigt ställe där man kan hitta dem även i mörker. För matlagning kan det vara bra med ett gasolkök, och man bör också fundera över hur man ordnar uppvärmning vid ett större antal timmars strömavbrott.

Gatubelysningen, som finns i tätorten samt utefter vägen mellan Q-Star och Skogsvallen, sköts och ägs av Vattenfall. Anmälan om t.ex. trasiga lampor sker dit.

Kommunikationer

Vägar

Rv 55 som går genom socknen är förstås i statligt ägande och drift, och detta gäller också Dalstuge-vägen samt Stybbvägen från Rv 55 till den f.d. stationsplatsen. Detta är också platsen där bussarna har sin ändhållplats. Denna vägdel underhålls och snöplogas av Vägverket. Resten av vägnätet i och närmast tätorten svarar Simonstorps Vägförening för. Därigenom kan det ofta bli så att en del av Dalstugevägen är plogad, medan den andra inte är plogad. Endast Vägverkets väg saltas. Däremot sandas de övriga vägarna om det blir väldigt halt. Annars är det lämpligt att ha bra vinter-däck när man kör på skogsvägarna, och helst ska det vara dubbdäck. Vid många backar i tätorten, liksom utefter skogsvägarna, finns det sandlådor, med sand som ska användas vid halka. Tänk på att locket ska vara pålagt, så att inte sanden blir våt och fryser till en oanvändbar isklump. Parkera inte fordon så att t.ex. snöröjningen förhindras.

Rv 55 sköts oftast bra, eftersom den har näst högsta prioritetsskylten (efter E4) av länets vägar.

Övriga vägar i socknen underhålls av ett antal Vägföreningar och -samfälligheter, där skötseln bekostas av medlems-avgifter, samt till viss del också av kommunala och statliga medel. Det är inte frivilligt att vara med i en vägförening, utan genom en förrättning av Länsstyrelsen i Östergötland har man fastställt vilka områden som ska finnas, vilka fastigheter som ska vara medlemmar, samt debiteringsprinciper. Se resp. vägförening betr. vilket område man är ansvarig för.

Vägföreningarna är:

- Simonstorps Vägförening
- Tegnetorps Vägsamfällighet
- Stora Breviks Vägsamfällighet
- Skogstorps Vägsamfällighet
- Rodga Vägsamfällighet
- Katrinebergs Vägsamfällighet
- Kammartäppans Vägsamfällighet

Tillåten hastighet

På gatorna i tätorten tillåts max. 30 km/h. Det är mycket viktigt att alla håller sig till detta, eftersom vägarna är smala, utan gångbana, samt för att barnen i Simonstorp ibland använder gatorna som lekplats för t.ex. bollspel. Hastighetsbegränsningen gäller alla, d.v.s. bussar, lastbilar, personbilar, taxi, varutransportbilar, brandbilar och ambulanser som inte är under uttryckning, motorcyklar, mopeder o.s.v. Påtala gärna för dem som Du ser kör för fort!

På övriga vägar tillåts teoretiskt max. 70 km/h, men på grund av att vägarna är smala, backiga, krokiga och gropiga, (ibland stora hål i vägarna, eller det ligger stora stenar), är denna hastighet i praktiken olämplig.

Tänk på att Du ska kunna stanna på mycket kort sträcka, när Du får möte i kurvor, eller på backkrön, när ett väghål eller en sten plötsligt finns på vägen, eller då något djur finns på eller vid vägen.

Allmänna kommunikationer

Östgötatrafiken kör några turer per dag. Flera av turerna är anpassade till skolans tider, så det betyder att de kan vara inställda då skolan har lov. Se Östgötatrafikens tidtabell för mer information.

Vi har inte längre någon egen taxiverksamhet på orten, utan taxi måste beställas från Norrköping.

En del Simonstorpare har ordnat med samåkning, och det är en verksamhet som vi i framtiden hoppas kunna organisera på ett bättre sätt, för minskade kostnader och ökad bekvämlighet. Det kanske finns önskemål om en "bilpool"?

Tele/datakommunikation

Nätleverantör är ännu så länge Telia och deras nätbolag Skanova. Simonstorpsstationen är försedd med utrustning för Bredband, vilket innebär att alla i samhället, och inom en radie på ca 3,5 km från telestationen, kan få det idag bästa möjliga, d.v.s. 24 Mbit/s. På längre avstånd kan man vara hän-visad till "lång-sammare" varianter, och det är ett alternativ som nog är tillräckligt bra för flertalet användare.

Utvecklingen går ju snabbt, så det är möjligt att också det maximala avståndet förlängs successivt.

För såväl telefoni som bredband finns det numera alternativ till Telia.

Post och Tidningsutdelning

Posten

Postutdelning sker måndag-fredag (helgfria dagar) genom lantbrevbärare. Detta betyder att man genom brevbäraren kan få en del ärenden uträttade, i form av inbetalningar, utbetalningar, paket-leveranser, köpa frimärken m.m. Brevbäraren kör sin runda på förmiddagen, men tidpunkten varierar kraftigt mellan olika dagar, beroende på hur mycket arbetsuppgifter det är just den dagen. De gula brevlådorna för avgående post töms av brevbäraren, så det är ingen posttömning på eftermiddagen eller lördag, söndag eller helgdag.

Om man vill komma i kontakt med brevbäraren sätter man en markering på utsidan av brevlådan. Brevbäraren kommer då att signalera när hon/han kommer till lådan. Det gäller då att skyndsamt bege sig till postbilen. Om man har problem att tas sig ut till Postbilen bör man ta kontakt med brevbäraren och informera om detta. Brevbärarna brukar vara "serviceminded".

Tänk på att vintertid är det resp. brevlådeinnehavare som har ansvar för snöröjningen vid sin låda, alltså inte brevbäraren, snöröjningsentreprenören eller den som bor närmast en grupp av brevlådor.

Tidningsutdelning

Dagstidningar som man prenumererar på utdelas på natten av Distributionstjänst inom Simonstorps tätort, och till fastigheter utmed Rv 55. Bor man "på skogen" får man endera se till att skaffa sig en brevlåda för tidningar utmed tidningsbudets körväg, eller också levereras tidningarna med Posten.

De tidningar som Distributionstjänst delar ut är t.ex. NT, Folkbladet, Ny Teknik, DN, SvD. Fråga hos Distributionstjänst vad som gäller.

Barnomsorg och skola

Skola

Den kommunalt anordnande skolan lades ner våren 2003. Från hösten 2004 till och med hösten 2006 fanns en friskola. Barn i skolåldern hänvisas nu till kommunens skolor i Åby eller i Norrköping, eller till friskolor.

För mer information, se kommunens hemsida: <http://www.norrkoping.se>

Skolbarnomsorg - Fritidshem

Även denna verksamhet har upphört

Förskola

I en del av skolhuset finns Förskola, i kommunal regi. Kontakta Kommunens Förskoleorganisation för information och anmälan.

För mer information, se kommunens hemsida: <http://www.norrkoping.se>

Lekplatser

Iordningställda lekplatser finns vid "Lekplatsen" vid f.d. Pensionärshemmet, samt vid skolan. Bägge lekplatserna ska egentligen skötas i kommunal regi, men det visar sig i praktiken att ortsborna måste engagera sig, endera för att få kommunen att göra något, eller att själva göra något. Både Intresseföreningen Simonstorparna och Drivkraften känner engagemang för lek-platserna, så om Du har några idéer om förbättringar, hör av Dig.

Anslagstavlor

Det finns 3 anslagstavlor uppsatta av Drivkraften: Vid f.d. Pensionärshemmet, vid Dalstugevägens början, samt vid Q-Star bensinstation. Dessutom finns en anslagstavla vid Myckel-mossa. Anslagstavlorna är avsedda för information för innevånarna i Simonstorp, samt för besökare, och de får användas av såväl föreningar och organisationer samt enskilda personer, bosatta eller verkande i Simonstorp. I mån av plats får de även användas av andra, men endast inom området som har markerats som "Övrigt".

Politisk agitation är inte tillåten, eftersom föreningarna som äger tavlorna är partipolitiskt obundna.

Livsmedel, varubussar

För närvarande finns inga butiker i Simonstorp, och de enda reguljära varubilarna är två glassföretagsbilar.

Seniorverksamhet

PRO-föreningen i Simonstorp har upphört med sin verksamhet. Genom några eldsjälares försorg, och med "glada tillrop" från Kyrkan, Drivkraften och Simonstorparna bedrivs verksamhet för "daglediga", alltså inte enbart pensionärer, i form av motion och fika för social samvaro.

Se www.simonstorp.net för information om var-när-hur.

Organisationer och föreningar:

Drivkraften i Simonstorp Ekonomisk Förening

Adress:

Drivkraften i Simonstorp
Fatarevägen 2
616 91 ÅBY

E-post: drivkraften@simonstorp.net
Hemsida: <http://www.simonstorp.net>

Bankgiro nr. 5741-4633
Org. Nr. 769610-4400

För styrelsens sammansättning och gällande kontaktuppgifter, se hemsidan: <http://www.simonstorp.net>

Drivkraften har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen och deltagande genom att

- varaktigt utveckla och driva näringsverksamhet i Simonstorp
- initiera och skapa riskvilligt kapital för utvecklingsprojekt
- verka för bygdens framtida utveckling
- säkerställa lokaler för skola, Förskola och allaktiviteter
- medverka till att bibehålla kommersiell och samhällelig service

Detta görs genom att medlemmarna skapar gemensamma resurser och i positiv anda samverkar. Medlemmar är såväl privatpersoner som juridiska personer och föreningar. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

Medlemsskap i Drivkraften kostar SEK 500.- per andel som insatskapital (som betalas tillbaka om medlemmen vill lämna föreningen) samt en årsavgift, f.n. SEK 100,-. Som medlem i Drivkraften är man automatiskt, och utan ytterligare kostnad, medlem i Intresseföreningen Simonstorparna.

Drivkraftens första verksamhetsår var 2004.

Intresseföreningen Simonstorparna

Intresseföreningen Simonstorparna bildades 1975.

Föreningen bildades för att tillvarata Simonstorpsbornas intressen gentemot kommunen, vägverket och andra myndigheter, samt för att arrangera trivselskapande aktiviteter. I och med tillkomsten av Drivkraften finns egentligen två föreningar med samma inriktning. Anledningen till att Drivkraften behövs är att man i en ekonomisk förening kan göra större ekonomiska åtaganden, samt även anställa personal. Genom Drivkraften tecknades t.ex. avtalen om friskolans lokaler, och andra aktiviteter med ekonomisk inriktning planeras.

I Simonstorparnas regi bedrivs nu i första hand trivselskapande aktiviteter, t.ex. midsommar- och valborgsmäsofirande.

Hembygdscirkeln ingår i Intresseföreningen Simonstorparna.

Vissa ekonomiska fonder är förbehållna ideella föreningar. Simonstorparna har under de senaste åren erhållit Bygdepeng 1 och Bygdepeng 2, som fördelas av kommunen resp. Länsstyrelsen. Pengarna används t.ex. till investeringar för barnens bästa, t.ex. utrustning till lekparken och skolan.

Motionsspåret underhålls av Simonstorparna.

För att samordna aktiviteterna på effektivast möjliga sätt har Simonstorparna och Drivkraften för närvarande samma styrelse. Dock är ekonomierna helt åtskilda med olika kassor och revisorer.

Hemsida: www.simonstorp.net

Hembygdscirkeln

Simonstorps Hembygdscirkel startade 1989. Det är inte en egen förening, utan verksamheten bedrivs i studiecirkeform inom Intresseföreningen Simonstorparna. Hembygdscirkeln har egen ekonomi, och finansierar verksamheten i huvudsak med försäljning av de egna böckerna.

Medlemskåren består av en blandning av personer som bott mycket länge i Simonstorps socken, och sentida inflyttade, eller utsocknes personer som vill veta 'allt'.

Huvuduppgiften är att bevara Simonstorps kulturarv, genom att forska fram historiska detaljer, inspelning av berättelser på band samt insamling av fotografier och föremål.

En lika viktig uppgift är att sprida de insamlade informationerna och kunskaperna. Detta görs i form av böcker, utställningar, aktiviteter vid t.ex. "hemvändardagarna" samt stöd till dem som vill forska i Simonstorps sockens historia, eller vill veta mer om sina rötter. Under Brandkårmuseets öppet-hållande finns en fotoutställning om Simonstorp, vilken är anordnad av Simonstorps Hembygds-cirkel.

Några gånger per år ordnas "torpvandring" eller "skolträff" eller något annat tema, och vid sådana tillfällen brukar även icke medlemmar få delta.

Hembygdscirkeln brukar också vara samarrangör av "Hemvändardagar", där personer med sina rötter i Simonstorp återvänder för att se hembygden och prata med gamla vänner.

En 1700-tals Loftbod från torpet Skyttebo har räddats till eftervärlden, genom att flyttas till Församlingshemstomten. Huset är nu ett hembygds-museum, där föremål med anknytning till bygden har samlats.

Ett omfattande arkiv med foton och dokument finns i Församlingshemmet.

Hembygdscirkeln har gett ut 3 böcker i egen regi 1995, 1997 och 2001, och en fjärde bok är under utarbetande.

Dessutom har 2 böcker getts ut 2002 i samarbete med Bråbo Hembygdsförening. De handlar om ödetorpen i Kvillinges resp. Simonstorps socknar.

Böckerna kan köpas hos Lennart Eriksson, Åbymovägen 12, Åby, tfn 011-88 096, eller av någon annan medlem i Hembygdscirkeln som Du kommer i kontakt med.

Hembygdscirkeln hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna.

Ett lärorikt och trivsamt sätt att bekanta sig med Simonstorp förr och nu.

Hemsida: www.simonstorp.net

Förbundet Skog och Ungdom med skogsstudiecirkel

En förening för dig som gillar att vara ute i naturen!

Vi är:

Sveriges enda ungdomsorganisation för Dig som är intresserad av skogen som resurs.

en organisation som är uppbyggd av barn, ungdomar, äldre som tycker om att på sin fritid vistas i naturen och som ideellt (helt frivilligt och utan betalning) ordnar med verksamhet i klubbar/avdelningar runt om i landet.

en fristående rikstäckande ungdomsorganisation utan några religiösa, politiska kopplingar.

från början en av Riksförbundet Sveriges 4H:s specialförbund. Vi har funnits sedan 1960 och är sedan 1979 ett eget riksförbund.

en medlemsorganisation i Studieförbundet.

Vi vill:

Väcka intresse för: skogsskötsel, friluftsliv, att umgås med naturen, natur- och kulturmiljövård, internationellt utbyte, föreningsverksamhet, allmänt kulturellt arbete, jakt- och viltvård, fiske och fiskevård, skogshistoria, överlevnad, svamp och bär

Även om förbundet är verksamt över hela Sverige finns det en stark koppling till Simonstorp, genom att en hel del Simonstorpsbor aktivt deltar i den lokala föreningens studiecirkel och aktiviteter.

Mer information ges på förbundets hemsida <http://www.skogochungdom.se> samt av ordföranden Roland Byfalk, Myckelmossa Såg, 011-88 264.

Brandkårmuseum

Museet är beläget i ett f.d. civilförsvarsförråd i skogsbrynet alldeles norr om Simonstorps tätort

Detta är Sveriges största brandkårmuseum! Museet ger dig en bred exposé över brandväsendet under nästan 250 år. Från handdragna kärror, hästdragna vagnar och till dagens motordrivna fordon. Här hittar du även flera typer av handdrivna pumpar och senare tiders bogserbera pumpar. Museet visar utrustning för samband, rökskydd, uniformer och allt övrigt.

Se mer info om öppethållande, historia, presentation av utrustning m.m. på Museets hemsida:

<http://www.brandmuseet.se>

Sedan 2006 har **Simonstorps hembygds-cirkel** en fotoutställning i museet.

Simonstorps Fiskevårdsförening

Omfattar: Svängbågen, Fläten, Myckelmossasjön, Bolen, Aborregölen, Stora Kosjön, Lilla Kosjön, Ämten, Skärgölen m.fl.

Beskrivning av sjöar, fiskekortsförsäljare, lånebåtar mm finns på anslagstavla vid Simonstorps busshållplats, väg 55 mot Katrineholm.

Fiskarter: Abborre, gädda, gös, lake, regnbåge.

Fiskesätt: Sportfiske.

Kortförsäljare: Simonstorp:

Sven Linde 011-88 220,

Sven Welin 011-882 44.

Åby Tobak,

För övernattnin g och/eller övrig information kontakta ordf. Roland Byfalk 011 882 64.

Rodga Fiskevårdsområde

Omfattar: Övre Vekmangeln, Nedre Vekmangeln, Norrsjön, Bugsjön, Braxengölen, Skärgölen, Skomakaren, Skybyggegölen m.fl.

Vägbeskrivning: Väg 55 till Näkna, sjöarna ligger mellan Näkna och Sörsjöns Fritidsområde

Fiskarter : Abborre, gädda, lake.

Fiskesätt: Sportfiske.

Kortförsäljare:

Åby: L Ekdahl 011-611 13

Rodga: Gösta Österberg 011610 36.

Simonstorps IF

Se information på <http://www.simonstorp.net>

Kyrkan

Församlingen.

Simonstorps Församling inom Svenska Kyrkan har i S runt 350 medlemmar. Simonstorps församling tillhör idag Kvillinge / Simonstorps Pastorat. Från 2010 kommer Simonstorp att ingå i den sammanslagna storförsamlingen Kolmårdens Församling som kommer att omfattas av Ö. Eneby, Svärtinge, Krokek, Kvarsebo, Kvillinge och Simonstorp.

Gudstjänster mm.

I kyrkan eller församlingshemmet firar vi gudstjänst minst två gånger i månaden med eller utan nattvardsgång. Dessutom firar församlingen de traditionella högtiderna samt arrangerar konserter, musikgudstjänster, gfamiljegudstjänster mm. Information om vad som händer inom församlingen hittar Du i kyrkans stora annons varje i och om aktiviteter /predikoturer/ hittar Du i Norrköpings Tidningar och Folkbladet på fredagarna och på anslagstavlorna utan kyrkan och församlingshemmet.

Dop, bröllop, begravningar, församlingshemmet.

Pastorexpeditionen i Åby vardagar utom tisdagar 011-157615

Aktiviteter.

Kyrkokör	Jenny Henrysson 011-88254
Syförening	Ulla Darenius 011-61074
Gympa för äldre	Ulla-Stina Johansson 011-88075
Kykoråd / Information	Anders Svensson 011-368075
	Göran Wellander 011-88218

För mera info se

<http://www.simonstorp.net>

<http://www.svenskakyrkan.se/kvillinge/simonstorp>

Scouterna

Det finns en scoutförening i Simonstorp, vilken sedan några år tyvärr inte har någon verksamhet. Vill Du vara med om att få scoutföreningen verksam igen, kontakta någon i styrelsen: Lena Liljekvist, Sture Karlström, Anders Karlin och Johan Skogwik

Simonstorps Skytteförening

Se separat information

IOGT-NTO

Logen 13-dagsstjärnan

Vägföreningarna / Vägsamfälligheterna

Simonstorps Vägförening

Tegnetorps Vägsamfällighet

Stora Breviks Vägsamfällighet

Skogstorps Vägsamfällighet

Rodga Vägsamfällighet

Katrinebergs Vägsamfällighet

Kammartäppans Vägsamfällighet

KFUM Norrköping

www.kfum-norrkoping.se/skogsgarden

GOLF Tjalve

Tjalvestugan vid Svängbågen

Friluftsrämjandet i Jursla-Åby

Svenska Schäferhundklubben, OG Simonstorp

www.og-simonstorp.se